

bir ÇAĞRI...

11 Eylül saldırısının ardından dünyanın yeni bir histeri içinde boğulduğu, gezegenimizin hemen her yerinde binlerce can alan savaşların sürdüğü ve hâlâ savaş boyaları ile cirit atan siyasilerin ölüm naraları arasında 'Savaşa Hayır! Barış İstiyoruz!' çığlıklarının silikleşerek görünmez kılındığı bir dönemde Politika ve Kültür Dergisi *Toplumsal Ekoloji* ile karşınızdayız.

Bizler gezegenimizi giderek daha fazla tehdit eden ve daha fazla görünür hale gelen ekolojik, politik, ekonomik, bürokratik, sosyal adaletsizlik ve diğer toplumsal problemlerin asıl olarak *insanın insan üzerine tahakkümünden* ve bunun insansız doğaya yansıtılmasından kaynaklandığını, bu problemlerin birbirinden bağımsız kısmi çözümlerinin olamayacağını düşünüyoruz. Kendi hayatımıza ve yaşam alanlarımıza sahip çıkan yurttaşlar olarak, doğrudan demokratik kurumların yeni bir politik alan aracılığıyla yaratılabileceğini ve ancak geniş çaplı bir muhalefet ve mücadele ile özgürlükçü ve ekolojik bir toplum kurulabileceğini düşünüyoruz. 1980'lerden beri dünyayı büyük bir hızla "piyasa"ya çevirmekte olan neo-liberalizmin karşısında şaşkınlıkla duran ve tabir-i caiz ise "köklerini arayan" özgürlükçü sol düşüncenin, *hiyerarşik, merkeziyetçi ve iktisadi* bakış açısı ile hesaplaşıp köklü bir kopuş gerçekleştirmediği sürece toparlanma ve yeniden yapılanma sürecinin başarıya ulaşacağını düşünmüyoruz.

Politika ve Kültür Dergisi *Toplumsal Ekoloji* ile, kuramsal yazıların yanında dünyadaki ve Türkiye'deki güncel ekoloji ve politika ile ilgili konulardan, sinema ve kitap tanıtım/eleştirisine kadar pek çok konu ile üç ayda bir karşınızda olacağız.

Bizler bu dergide, *Toplumsal Ekoloji* bakış açısını anlatmak ve paylaşmanın yanı sıra, toplumsal ekolojiye, sol düşün dünyasına ve politikaya bir şeyler KATABİLME ve pek çok farklı düşünceden bir şeyler ALABİLME kaygısını da taşıyoruz.

Bu yüzden biz, *Toplumsal Ekoloji*'nin daha iyi, daha özgür ve daha yaşanması bir gelecek ve dünya özlemini düşleyen ve bu uğurda mücadele eden herkesin kendilerini ifade edebilecekleri bir platform olmasını istiyoruz.

Dergimiz demokratik, özgür bir toplumu hedefleyen herkesin yazılarına açıktır. Bu çağrımız ekolojistlerden feministlere, alternatif örgütlerden sivil toplum kuruluşlarına, savaş karşıtlarından toplumsal anarşistlere, özgürlükçü sosyalistlerden toplumsal ekolojistlere kadar herkesedir.

Farklı düşüncelerin ve farklı çözüm önerilerinin boy gösterebildiği farklı bir dünya

hedefliyor ve onun özlemini çekiyorsak bunu ilk olarak kendi dergimizde ve yaşamımızda neden hayata geçirmeyelim ki.

Toplumsal Ekoloji dergisi olarak bir çağrıda bulunuyoruz:

Bu çağrı, insanın insanla ve insanın doğayla uyum içinde yaşayacağı özgürlükçü ve ekolojik yönelimli bir dünya düşleyenlerdir,

Bu çağrı, cins ayrımcılığına, her türlü hiyerarşi ve tahakküm ilişkilerine karşı çıkan ve 'öteki'siz bir yaşamı isteyenlerdir,

Bu çağrı, *"İnsan yaşantısını bölen başa karşıyım. / Uygarlıkta, sevgide ben yavaş karşıyım. / Onca bağırtıyorum, bağırtıyorum onca; / Uyuşuk bakışlara ve savaşa karşıyım."** diyenlerdir,

Bu çağrı, *"Herkes aynı şeyi düşünüyorsa, hiç kimse fazla bir şey düşünmüyordur."*** diyen anlayışadır,

Bu çağrı, insanî-toplumsal ilişkileri ilahî ve iktisadî ilişkilerin *doğal yasalarına(!)* tabi kılan her türlü düşüncenin ve her türlü dogmanın karşısında olanlardır,

Bu çağrı, daha özgür, daha demokratik, daha yaşanası, daha mutlu ve daha adil bir dünyayı düşleyen ve mücadele eden herkesedir.

Markos'un dediği gibi;

*"Bize şimdi gereken şey,
sözlerimizi içeri alabilsin diye
kardeş kalbin kapısını
açabilmektir."*

*Özdemir Asaf / Karşı

** Walter Lipman