

bu sayıda...

Toplumsal Ekoloji 'nin elinizdeki ikinci sayısıyla tekrar birlikteyiz. Bu sayımızda ağırlıklı olarak birbiriyle uyumsuz iki zihniyet Milliyetçilik ve sol ile Dünya küreselleşme karşıtı hareketler ve Arjantin doğrudan demokrasi deneyiminde kadınlar, kadın hareketleri yer almaktadır.

İlk yazı arkadaşlarımız Emet Değirmenci - Reha Alpay çiftinden: “Avrupa Nereye? Türkiye Nereye?”. Türkiye'nin günümüz dünyasındaki konumu ile AB'nin günümüzdeki öncelikleri ve Türkiye'nin durumunun ele alındığı yazıda Türkiye solunun AB'ye yaklaşımı irdelenmekte ve solun iktidara değil sorunların çözümüne odaklanması gereği vurgulanmaktadır.

“Kuzey Amerika Küreselleşme Karşıtı Hareketi'nin Günümüzdeki Durumu” nun incelendiği ikinci yazımızda Blair Taylor “11 Eylül'ün temsil ettiği tarihi dönüş, sonuçta Sol'un kendisini -işçi sınıfı soyutlamasına ve radikal öğrenciliğe geri dönüş olarak değil- özgürlük için tamamen küresel bir kuvvet olarak yeniden tanımlaması gerektiğini” vurgulamaktadır.

Bundan sonraki üç makalede; 2001'de tarihinin en büyük ekonomik çöküşünü yaşayan Arjantin'de bölgelerde kendiliğinden oluşan yurttaş komiteleri aracılığıyla sürdürülen doğrudan demokrasi pratiği ve kadın hareketleri İncelenmektedir.

Bu bölümün ilk makalesi “Mahalle Meclisleri Üzerine Yorumlar”. Bu makalede Jose Ingenieros Halk Kitaplığı Yoldaşları, Buenos Aires şehrindeki mahallelerde, 19 ve 20 Aralık 2001 tarihinde yaşanan gelişmelerden önce insanlar neredeyse kendiliğinden sokak köşelerinde memnuniyetsizliklerini paylaşmak ve etkili protesto biçimleri tartışmak için toplanmaya başlamaları ve bu sıra dışı olgunun sonucu mahalleler-arası meclislerin (bölge meclisi) nasıl kurulduğu İncelenmektedir.

Emet Değirmenci, “Doğrudan Demokrasi Deneyiminde Kadınların Sesi Meclisleri” isimli makalesinde Arjantin'de yurttaş komiteleri aracılığıyla sürdürülen doğrudan demokrasi pratiğinde kadınların rolü ve kadınların doğrudan demokrasi hareketine katkıları üzerinde durmaktadır. Uzun bir mücadele geçmişleri olan Cumartesi Anneleri Birliği'nin nasıl kurulduğu ve neler yaptıkları İncelenmektedir.

“Arjantin; Kadınların Ayaklanması” isimli yazısında Arjantin'den özgürlükçü bir feminist, Orquidea, kendiliğinden ortaya çıkan doğrudan demokratik halk meclislerinde belirleyici bir rol oynayan kadınların Aralık Ayaklanması'na katılımı anlatıyor. Bunlar protestolara katılmış bir eylemcinin kendi deneyimleridir.

Bundan sonraki iki yazımız Sol ve milliyetçilik ile ilgili. Bu bölümün ilk yazısı Murray Bookchin'in “Milliyetçilik ve ulusal sorun” başlığını taşıyor. Bookchin , makalesinde, milliyetçiliği ve Solun milliyetçiliğe bakışını tarihsel bir perspektifte ele aldıktan sonra bugün

“radikal bilinçlilik” olarak adlandırılan şeyin, geçen yüzyılın anarşist yazarları arasında ve hatta Komünist Manifesto’da dile getirilen insanın evrenselliğinin beslenmesi ihtiyacına vurgu yapmaktan vazgeçip, cinsiyet ve etnik köken gibi insan farklılıkları üzerinde biyolojik yönelimli bir vurgu yapmaya doğru hızla kaydığını belirterek yeni bir alternatif arayışına yönelmek gerektiğini vurgulamaktadır.

“Birbiriyle uyumsuz iki zihniyet - Sol Milliyetçilik” makalesinde Şadi İdem; bir zihniyet olarak milliyetçiliği ele alıp özgürlükçü bir toplum projesinin temellerini dinamitlediğini gözler önüne sermektedir.

Cem Kaftanoğlu, “Ben Hayali, Ulusal Kimlik ve Travma” isimli yazısında devletin ve onun kurguladığı kimlik hayaliyle özdeşleşenlerin, bu kimliğin kırılmağını hatta çatladığını fark etmelerinin, Türkiye’de faşizmin yükselişine yol açan en önemli nedenlerden biri olduğunu vurgulamaktadır.

Abdullah Anar, “Dünya Sosyal Forumu” isimli yazısında Ocak 2002’de toplanan 2. Dünya Sosyal Forumu ve ilk kez İtalya’da toplanacak “Avrupa Sosyal Forumu (ASF)” hakkında bilgi vermektedir. Bu kapsamda İstanbul Sosyal Forum Girişimi ile Ankara Sosyal Forum Girişimi adları altında oluşturulan çalışma grupları ve bugüne kadar yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi verilmektedir.

Nursel Modan, yurt dışında uzunca bir süre aktif kadın politikalarının içinde yer alan Hülya Tarman ile söyleşisinde, Türkiye’deki feminist kadın politikaları kapsamında lezbiyen feminist kimliği ve Öte-ki ben projesini ele alıyorlar.

Osman Elbek “Yabancılaşma” adlı makalesinde; devletin, güç ve rıza sayesinde, kurallarını kapitalizmin koyduğu oyunda oyuncularını, yani oyunun asıl öznelerini seyirci haline getirerek; bireyleri, kendisine, topluma ve siyasete nasıl yabancılaştırdığı irdelenmekte, hayatta ve siyasette yaşanan bu yabancılaşmanın aşılmasının, ancak, her biri birbirinden bağımsız olarak parçalanmış olan toplumsal parçaların yeniden birleştirilmesi ile mümkün olduğu vurgulanmaktadır.

Reha Alpay “Teknoloji; Nasıl Geliştirildi? Nasıl Geliştirilmeli?” isimli yazısında; yaşamımızı belirleyen bir unsur olarak teknoloji gelişme ve yayılma süreci ile birlikte ele alınmaktadır. Bu çerçevede, bir toplumda uygulanan teknolojilerin günlük yaşamımızda kullandığımız ürünleri ve bizlerin üretime katkımızı nasıl belirlediği vurgulanarak, özgürleştirici teknolojilerin ancak evrensel olarak geliştirilmiş değerlere dayanan bir küresel işbirliği içinde ve tüm toplumsal kesimlerin katılımı ile geliştirileceği bir toplumu hedeflemek durumunda olduğu belirtilmektedir.

Chaia Heller , “McDonalds, Mtv Ve Monsanto: Bilgisel Sermaye Çağında Biyoteknoloji Direnişi” isimli makalesinde bir üretim biçimi olarak Biyoteknoloji’yi irdelenmektedir. Biyoteknolojiye ilişkin kaygılarımız toplumun sosyal üretimi ile de ilgiliyse, o zaman toplumu gerçekten kim üretiyor diye sormamız gerektiği vurgulanmaktadır. McDonalds, MTV ve Monsanto yiyecek, sanat ve yaşamımıza ilişkin diğer şeyleri üretmeli mi? Kentlerde, kasabalarda, buldukları yerleşim yerlerinde, sürdürmek istedikleri yaşam türleri için karar verebilmek insanlara neye mal olurdu? Chaia Heller bu makalesinde bu soruların yanıtlarını arıyor.